



# Nieuwsbrief Mei 2011

1e jaargang, nummer 3

## Voorwoord

door André Dijkslag, Voorzitter MVA

Hallo allemaal,

De motorrijders zijn nu echt allemaal losgelaten, je kunt geen stukje rijden zonder een fiks aantal collega motorrijders tegen te komen, het lijkt wel of er steeds meer motorrijders zijn. Goede zaak.

Ik hoorde dat het Groene weekend zeer geslaagd was, kan ook bijna niet anders in een mooie omgeving en super weer, echt geluk gehad dit jaar.

De volgende door MVA georganiseerde rit staat alweer om de hoek, de 18e Kiekendieftoer die te rijden is op zondag 29 mei aanstaande. We vertrekken vanaf het clubgebouw, nu maar hopen dat het mooie weer nog even doorzet.

Minder te spreken ben ik over de algemene ledenvergadering. De opkomst was erg mager, jammer dat jullie op deze manier je betrokkenheid bij de club tonen. Het is een club van en voor motorrijders. De vereniging komt echter steeds meer op de schouders van steeds minder mensen neer. Dat houdt een keer op natuurlijk.

Op het ogenblik zijn we nog hard op zoek naar een gebouwbeheerder. Hij of zij zorgt er voor dat de klusjes die gedaan moeten worden in en rondom het gebouw gecoördineerd worden, het is dus niet zo dat je zelf

voor alles opdraait.

Mocht je wat voor de club willen betekenen meldt je dan aan bij het bestuur via [bestuur@motorvereniging.nl](mailto:bestuur@motorvereniging.nl).

Wat de rest betreft, wil ik jullie natuurlijk veel plezier wensen met het verder lezen van deze nieuwsbrief.

## Barrooster

Vrijdag 13-mei Bertho v/d Berg

Dinsdag 17-mei Theo Giling

Vrijdag 20-mei Idsart Attema

Dinsdag 24-mei Hugo Priester

Vrijdag 27-mei Cor Waarle

Dinsdag 31-mei

Vrijdag 3-jun Andre Dijkslag

Dinsdag 7-jun Peter Postema

Vrijdag 10-jun Bertho v/d Berg

Zaterdag 11-jun Sleutelstag

Dinsdag 14-jun Dirk Rietkerk

Vrijdag 17-jun Idsart Attema

Dinsdag 21-jun Theo Giling

Vrijdag 24-jun Cor Waarle

Dinsdag 28-jun Hugo Priester

## Agenda

29 mei:

18e Kiekendieftoer

2, 3 en 4 juni:

[Historisch Festival Almere](#)

11 juni:

Sleutelzaterdag

11 juni:

BBQ

2 juli:

Sleutelzaterdag

23/24/25/26 september:

23e Vulkanen Weekend

23 oktober:

17e Kalebomentocht

En natuurlijk elke dinsdag- en vrijdagavond van 20.00 tot ca. 23.00uur gelegenheid voor sleutelen, kletsen, en wat je nog meer

in het clubhuis wil doen. De koelkast staat koud en de koffie is vers.



Omroep Flevoland is op zoek naar de leukste vereniging van Flevoland! Natuurlijk hoeven ze dan niet verder te zoeken. DAT ZIJN WIJ!!

Er is alleen nog één ding om de omroep daarvan te overtuigen en dat is door te stemmen!!

Ga naar [Omroep Flevoland](#)

op internet en breng je stem uit. Ook kan je een opmerking maken wat jij van jouw MVA vindt door een Peptalk te plaatsen.

Natuurlijk houdt niemand je tegen als je aan iedereen uit je familie, vrienden, kennissen, burens, collega's vraagt hetzelfde als jij te doen: **Stemmen op MVA!**

Heb je nog leuke foto's of video's die volgens jou op de deze site moeten om MVA te promoten, stuur deze dan op naar de [redactie van de nieuwsbrief](#).

het kan in almere





# Nieuwsbrief Mei 2011

1e jaargang, nummer 3



Foto's: Tim Beldman (Bureau Beldman)

## Historisch Festival Almere

2, 3 en 4 juni

(voorheen Het Stoomfestival)

Motor Vereniging Almere staat in het weekend van Hemelvaart op het manifestatieterrein in Almere Haven tijdens het [Historisch Festival Almere!](#) We kunnen daar aan alle bezoekers vertellen hoe geweldig onze vereniging is. Wat we elke week doen en welke evenementen we verspreid over het jaar organiseren.

We zijn al bezig met het één en ander te regelen, maar we kunnen zeker nog een paar handen gebruiken. Heb je zin en kan je tijd vrijmaken om donderdag, vrijdag en/of zaterdag 2, 3 en/of 4 juni te helpen geef je dan op bij [Dirk Rietkerk](#). Ook voor de woensdag en zondag is hulp nodig voor het opbouwen en afbreken van de tent en kraam. Kortom: Alle hulp is van harte welkom! Dat het gezellige dagen worden om niet te vergeten hoef ik je natuurlijk niet te vertellen.

Door dit evenement wordt de sleutelzaterdag een week verschoven. Deze vindt normaal gesproken altijd de eerste zaterdag van de maand plaats, echter staan we nu op 4 juni op het Manifestatieveld in Almere Haven.

De sleutelzaterdag wordt dus op 11 juni gehouden.

Iedereen is als vanouds van harte welkom. Je hoeft natuurlijk niet persé te komen om te sleutelen. Als je alleen komt kijken om te kletsen en/of om de vers gezette koffie dan is dat natuurlijk ook prima.

We verwachten veel aanloop tijdens het festival. Alle mensen die interesse tonen in onze vereniging worden vanzelfsprekend uitgenodigd om MVA vrijblijvend te bezoeken op 11 juni in ons clubhuis. Het kan dus wel eens gezellig druk worden die zaterdag.

## BBQ

Dit jaar is de zomer barbecue van onze vereniging gepland op 11 juni vanaf half zes 's middags. Alle leden worden van harte uitgenodigd om te komen genieten van het heerlijke eten in en rondom het clubhuis. Introducees zijn natuurlijk ook welkom.

Opgeven tijdens de clubavonden of via e-mail tot ongeveer een week van tevoren is sterk gewenst in verband met het inkopen van het eten. De [activiteitencommissie](#) wilt natuurlijk weten voor hoeveel hongerige magen er ingekocht moet worden.

De kosten van de BBQ is € 12,- per persoon. Hiervoor is het onbeperkt eten (OP=OP). De drankjes zijn te koop voor de standaard (lage) bar prijzen.



# Nieuwsbrief Mei 2011

1e jaargang, nummer 3

## Wat mis je als je niet meegaat met het Groene Weekend?

Door Johan Roemer

Een stukje schrijven om mensen enthousiast te krijgen was het verzoek van de redacteur van de nieuwsbrief.



Hoe pak je zo iets aan? Elke kilometer beschrijven duurt wat lang, dat waren er deze editie zo'n 1300. Als je daar al van schrikt heeft de rest lezen misschien ook niet zo veel zin, maar misschien als ik de "extremen" beschrijf dat je toch denkt: "dat wil ik ook wel eens proberen". Dat is het volgens mij ook zeker waard. De afstand is misschien wat meer als het gemiddelde woon-/werkverkeer, maar volgens mij ook veel leuker. Je hoeft je niet tussen files door te worstelen, om op tijd bij je baas te zijn. Je bent eigen baas, rijdt op jouw niveau van kunnen en durven zeker als je nog nooit in de bergen hebt gereden kan zo'n eerste afdaling met hairpins nog wel eens een momentje opleveren dat je moet slikken. Maar des te groter is de voldoening als je achter een aantal meer

ervaren motorrijders je eerste echte hairpins hebt gereden. Het is geen wedstrijd en de voorrijder zal altijd op de langzamere rijders wachten. Als je alles alleen wilt ervaren mag dat ook. De hoogte verschillen in deze tour liepen van -5 meter in de polder tot +750 meter in Hoog Sauerland. Doen we meteen even de temperaturen, van 2°C na een nachtje met nachtvorst en ijs op de buddy's, tot 22°C op de terugweg op maandag. We begonnen het weekend met bewolkt weer, helemaal niet verkeerd om te rijden en halverwege het weekend begon de zon steeds meer door te komen, tot uitbundige zonneschijn aan het einde. De bochten waren te vinden in de varianten van 0° (dus rechte wegen) tot 180° aan toe (hairpins), snelweg lussen reken ik dan even niet mee.



Dit alles zowel in linkse en rechtse uitvoeringen en tegenwoordig ook heel erg in, alles in 3D, niet alleen links- en rechtsaf (2D) maar ook omhoog of omlaag, iets wat wij hier in Nederland eigenlijk niet kennen. Na een dagje lekker sturen, door bossen, weiland, dorpjes over heuvels met prachtige uitzichten en door in gesloten dalen met al dan

niet kronkelende riviertjes, met onderweg de nodige stops voor koffie, lunch enz. kom je 's middags weer terug in het hotel. Na wat persoonlijke verzorging, of gewoon wat tijd voor jezelf op je kamer, is het lekker napraten met een drankje. Alcohol mag dan ook weer van oom agent.



Ondertussen wordt er voor je gekookt en tijdens het diner worden er anekdotes en sterke verhalen verteld, soms ook worden er de serieuze zaken van het leven besproken. Ook de plannen en route van de volgende dag worden door genomen. Niets moet, alles mag je bent er voor je lol, het zijn allemaal geen bindende regels een heleboel valt gewoon vanzelf op z'n plaats. Na nog wat gezellige uurtjes in de bar, verdwijnen de deelnemers-(ters), moe maar voldaan, naar de kamers. Morgen weer een nieuwe dag.

Wat dan altijd weer opvalt terug in Nederland, is dat mensen die voor de eerste keer mee waren, na zo'n weekendje "berg"rijden hier ineens een klasse beter of makkelijker rijden. Vraag er maar eens naar aan de bar in het clubhuis. Wil jij dit ook eens ervaren? Eerst



# Nieuwsbrief Mei 2011

1e jaargang, nummer 3

volgende mogelijkheid met MVA is het **Vulkanen Weekend** in September. We gaan dan naar Lutzerath in de Eifel. Ik zou het gewoon eens proberen, tot dan!

P.S. Meer foto's van het weekend zijn te vinden op de club PC.



## 18e Kiekendieftoer

Op zondag 29 mei wordt alweer voor de achttiende keer de Kiekendieftoer gereden. De tocht zal richting het oosten gaan. Veel laten we er nog niet over los, maar dat het weer een schitterende tourrit gaat worden staat vast.



## Vulkanen Weekend

De tourcommissie is alweer volop bezig met het organiseren van het Vulkanen Weekend op 23, 24, 25 en 26 september.

Dat lijkt nog een eind weg, echter iedereen weet dat het na de zomer alweer snel

september is. Wil je je al opgeven neem dan op de clubavonden contact op met de tourcommissie. Weet je niet wie dat is, spreek dan iemand aan de bar aan. Grote kans die jou verder kan helpen. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook: [toercommissie@motorvereniging.nl](mailto:toercommissie@motorvereniging.nl)

## Lentekriebels of motorvirus?

Door Johan Roemer

Na de motorfiets uit zijn winterslaap te hebben gehaald en een klein stukje te hebben gereden, kriebelt het nu pas goed. Morgen de Lenterit van MVA! Zenuwen zullen het toch niet zijn? Ik heb er meer gereden, dus toch lentekriebels? Ik heb er echt zin in. De GPS nog even nagekeken, dus die kan morgen ook mee. De Chatbox gecheckt, maar daar zijn nog geen enthousiaste berichtjes te vinden. Zondagmorgen. Gisteravond nog even de wekker gezet, misschien ongerustheid?

Na de gebruikelijke ochtend rituelen waar ik jullie verder niet mee zal vermoeien, de motorkleding aan, de motor uit de schuur en onderweg. De tank nog even volgooien. Als ik bij het clubhuis aankom is het al gezellig druk, dus toch gewoon de Lenterit. Snel inschrijven en toegeven aan onze, wat doe je anders bij een motorclub, motorverslaving.

Na een stuk A27, werden we bij Hilversum binnendoor gestuurd. Daar zijn we voor gekomen, toch....? We

kwamen hier-door weer langs stukjes die je niet zo vaak ziet. Omdat we de hele dag al buiten zaten hebben we binnen geluncht of was het omdat het terras vol zat? Hieruit valt af te leiden dat het prima weertje was. Hoogste temperatuur in op mijn dashboard was 12°C. Verder geen spat regen en een stralend zonnetje in blauwe lucht.



Bij terugkomst in het clubhuis was er erwtensoep om weer op te warmen. De soep ging er prima in. Na wat napraten was het weer tijd om op huis aan te gaan. Het motorvirus was weer rustig en de kriebels verdwenen. Maar nu begint de zin in het Groene Weekend weer toe te nemen. Wat een vervelende hobby toch, dat motorrijden.

Motor Vereniging Almere  
Opgericht 21 april 1979  
KvK Zwolle nr 40060406  
Aangesloten bij LOOT

Bankrelatie  
ING 1553861

Postadres  
Postbus 10249  
1301 AE ALMERE

Bezoekadres  
Meerveldstraat 55  
1359 HZ Almere-Haven  
036 531 02 82