



Daar ben ik weer

Uw voorzitter, dus weer een nieuwe nieuwsbrief voor u neus. Waarschijnlijk wel de laatste van dit jaar

Na een lange periode van best redelijk najaarsweer, zien we, nu Sinterklaas weer in het land is, de andere kant van het najaar. Maar ook dat heeft zo zijn leuke kanten. De activiteiten verplaatsen zich naar binnen. Films kijken en goed boek en zo weet uzelf er ook nog wel een paar. Ook de feestdagen komen er weer aan. Bij MVA vieren we ook het een en ander, zie de aankondigingen elders in deze nieuwsbrief en hoe meer zielen hoe meer feest. Als u dan toch uw agenda bijwerkt noteer dan meteen de data's van de toerritten volgend jaar, dan hoeft u niets te missen.

Verder in deze brief. Een verslag van de Kale Bomentocht en de Midland Classic Show. Ook het reeds lang verwachte verslag van het eerste kampeerweekend nieuwe stijl, het belooft een blijvertje te worden. Dirk vond een hoop vol artikeltje geschreven door een Japanse Prof. Verder is het na lange tijd weer mogelijk om clubkleding te bestellen. Op deze manier kunnen we op een leuke manier reclame maken voor ons kluppie.

Veel leesplezier. Niet vergeten, olieballen en appelflappen op oudjaarsavond in het clubhuis, voor de gene die dan niet kunnen hef ik graag met u het glas op het nieuwe jaar op vrijdag 8 januari. (MVA Nieuwjaarsreceptie)

Blijf gezond motorrijden.

Uw voorzitter, Johan Roemer

MET MCA NAAR 'T WOLFSVENTE MIERLO.



Op zaterdag 29 augustus, zijn Johan B. en ik op tijd opgestaan om de laatste dingen in te pakken en de auto verder in te laden. Rond 10.00 uur zijn we op weg gegaan richting Mierlo.

Onderweg wat geocaches opgepikt, en nog wat rondgekeken bij de locatie van de caches.

Toen we rond 13.00 uur aankwamen merkten we pas hoe warm het eigenlijk was. Tja airco hé.

Bij de receptie ging het niet zo, zoals ons verteld was, 3 tentjes per veld.

Maar dat mag helemaal niet. Hihi. Het werden 2 tentjes per veld. Maar er konden wel 4 tentjes op een veld, dan was er nog genoeg ruimte voor de motoren.

Oké, we hebben 4 veldjes

naast elkaar geboekt. Het leek wel een half weiland.

Dus 8 tentjes en dan zouden ze niet moeilijk doen over 2 tentjes extra, volgens mij waren er 13 tentjes.

Daarna de vraag, met hoeveel personen? Nou dat werd dan 1 persoon per tent en wij 2 personen. We wisten tentslotte niet of iedereen die zich had opgegeven, ook vertrokken was en of er uitvalers waren. Toen ons gevraagd werd of er ook oudere mensen boven de 55 bij waren, moesten we even nadenken, en zeiden bijna iedereen. Johan was 2 weken eerder 56 geworden, dus boven de 55. Ja, bijna iedereen zei Johan, hij was een van de jongste whahaha. Dat was goed voor de korting.

Uiteindelijk hadden we dus 9 maal 55+ en 1 jongere ▶





geboekt en betaald voor nog geen 100 euro.(92,30) Dat komt dan neer op 6.15 euro per persoon, dus ook kinderen die mee waren. Dat is nog eens leuk weggaan!

Nadat onze tent stond, kwam de 1e motorrijder binnen, inmiddels was het lekker warm, zeg maar heet, dus hebben wij een duik genomen in de zwembijver. Tjee wat was dat water koud en diep. Wel even snel afgekoeld en wat gegeten.

Terug bij de tent was er al behoorlijk wat reuring, iedereen was bezig met zich van warme motorkleding te ontdoen en de tentjes op te zetten en in te richten. Nadat iedereen klaar was zijn we bij elkaar gaan zitten en wat drinken en kletsen. Waar dat allemaal over ging, heb ik niet helemaal gevolgd. Na een poosje kwam Helen met haar gezin. Zij waren wat later. Ze moest via de intercom binnen komen en zou de volgende morgen gaan inschrijven en betalen.

Nou dat hadden wij toch al gedaan, dus dat hoefde niet meer. Zou de volgende dag geregeld worden. Prima.

Nu eindelijk de bbq aan. Nou, die weggooi dingen deden wat ze

moesten doen, maar het duurde wel hoor. Wij hadden er 3 mee, en ze zijn ook alle 3 aangegaan. Op die dingen kon je niet echt lekker bbq. Het duurde lang voordat er wat gaar was.

Ondertussen was Daniëlle, de dochter van Frans, er ook bij gekomen. Zij had wat stoelen geregeld, top gedaan, zij werkte daar op het park. Dank je wel Daniëlle.

Omdat het eten best lang duurde, had ik koffie voor iedereen gezet en hebben we de bbq,s bij elkaar gezet en er wat dennentakjes op gedaan. Toen werd het al een aardig vuurtje. Maar dat mocht niet van de bewaker. Aan één kant valt daar ook wel wat over te zeggen. Ondanks de regen was het eigenlijk heel erg droog geweest. Ons vuurtje rookte heel erg, en dat trok natuurlijk de aandacht.

De twee jongens (één van Dirk, de ander van Stefan) hadden dus voor niets nog wat takken gehaald. Waar die verder gebleven zijn, weet ik niet, maar volgens mij hadden ze het prima naar hun zin met zijn 2en. Wij hebben ze in ieder geval weinig gezien. Na nog wat nagepraat en gedronken te

hebben met de nodige bier en whisky zijn we naar bed gegaan, en kort daarna (voor mij gevoel) is het gaan regenen tot de volgende morgen.

Ik zag een aantal van ons naar de winkel lopen om ontbijt te regelen. Wij hadden nog genoeg van de dag ervoor, en dat voldeed wel voor een keer.

Helaas waren alle tenten nat, sommigen waren van binnen natter dan van buiten, dus konden we niet inpakken en wegwezen. Dan maar inpakken wat we kunnen en samen nog wat hangen. (Hangouderen).

Erg jammer voor diegene die de terugreis toer hadden gepland, want veel hebben die niet gereden. Dan maar wat tijd verdoen bij het restaurant met een kop koffie o.i.d. Inmiddels was de temperatuur wel weer opgelopen, dus weer zweten. Na een poosje rondgehangen te hebben, waren de meeste tenten wel droog, dus inpakken en wegwezen. 1 tent heeft het niet meer gered, dus die zou achter blijven. Scheelt weer meenemen.

Nadat alles ingepakt was, hebben wij en nog een aantal mensen een plons genomen om nog effe lekker af te koelen en huiswaarts te gaan.



Natuurlijk moesten wij in Mierlo nog wel effe 2 geocaches doen. Deze waren niet zo moeilijk. De temperatuur was warm, dus gauw in de auto en terug naar Almere gereden. Spullen uitgeladen en naar huis. De auto uitgeladen en toen kwamen we nog een tent tegen die niet van ons bleek. Hihi. Deze op de Whats-app gezet en dinsdagavond meegenomen naar de club.

Iedereen bedankt voor dit weekend, wel voor herhaling vatbaar. Dank jullie allemaal en tot later.

Gerda en Johan Boomkens.



KALE BOMENTOCHT 2015: HET WAS WEER EEN GROOT SUCCES!

WIST JE DAT?

- Dat er kabouterhuisjes bij de voordeur groeien
- Dat er weer een gastclub een dag heeft staan sleutelen in de werkplaats
- Dat we weer internet hebben
- Dat Raymond van twee één maakt en Idsart van drie twee
- Er dit jaar geen Halloween feest was bij de MVA
- Dat rond Halloween er toch een zombie aan de bar zat
- Dat de MVA gerund wordt door vrijwilligers.
- Dat het voor leden (weer) mogelijk is de kantine te huren voor feestjes
- Dat een MV geen MC is
- Dat Arnoud en Helen een kookplaat en een magnetron voor de keuken hebben gedoneerd
- Dat RobG hoog in de LOOT-kampioenslijst staat



BARROOSTER

Vr 27 nov	Idsart Attema
Di 01 dec	Johan Boomkens bestuursvergadering
Vr 04 dec	Rob Goosen
Za 05 dec	allen (sleutelzaterdag)
Di 08 dec	Dirk Rietkerk
Vr 11 dec	Idsart Attema
Di 15 dec	Jan van Es
Vr 18 dec	Bertho v.d Berg
Za 19 dec	allen (sleutelzaterdag)
Di 22 dec	Edwin Rijnhart
Vr 25 dec	GESLOTEN
Di 29 dec	Edwin Rijnhart
Do 31 dec	aanwezigen Oudejaarsviering

AGENDA

Elke dinsdag- en vrijdagavond clubavond. Elke 1^e en 3^e zaterdag van de maand is de werkplaats open van 11.00 tot 16.00 uur om te sleutelen.

31 december

Oudejaarsavond, natuurlijk metoliebollen, appelflappen en vuurwerk

8 januari

Nieuwjaarsreceptie

20 maart

Lenterit

15, 16, 17 en 18 april

Groene Weekend

29 mei

Kiekendieftoer

16, 17, 18 en 19 september

Vulkanenweekend

23 oktober

Kale Bomen Tocht

KLEDING BESTELLEN MET MVA LOGO.

Als bijlage bij deze nieuwsbrief is tevens een bestelformulier bijgevoegd.

Op dit formulier kan je aangeven welke kledingstukken, in welke maat, en aantal je wilt bestellen. De keuze is uit vier verschillende kledingstukken: T-shirt,

polo-shirt, sweater en polo-sweater.

Als kleur heb je als keuze: Navy! ;-)

Bestelling graag inleveren bij de barmedewerker of per e-mail opsturen. Levertijd zal ongeveer drie weken zijn.

Tot slot nog een paar foto's van de Midlands Classic show.

